

### **Volgorde ceremonie, 25 februari, in Moergestel en Heukelom**

1. Hoornblazer kondigt van verre de aantocht van de koets aan.
2. Bij het uitstappen klink nogmaals hoorngeschal.
3. Hierna declameert de stadsomroeper de komst van de hertog.
4. De hertog en de voorzitter van de dorpsraad cq buurtraad spreken met elkaar.
5. Het gilde (in Heukelom) brengt een speciale groet.
6. De hertog overhandigt de 800-vlag.
7. De hertog en de voorzitter dorpsraad respectievelijk buurtraad drinken gezamenlijk uit een speciaal Oisterwijk 800 glas het 800- bier; het is de dronk uit de bokaal der verbondenheid.
8. Muzikaal intermezzo van muziekgezelschap (HeukelomsHarmonieke) van Heukelom.
9. Hierna overhandigt de hertog een tinnen bekertje, als aandenken aan 800 jaar stadsrechten evenals de papierrol met de door de stadsomroeper gedeclameerde boodschap van de hertog.
10. De vlag wordt gehesen (tromgeroffel gilde).
11. De vrijheidsduiven worden vrijgelaten.
12. De hertog nodigt het gepeupel uit in de tweede koets te stappen.
13. De hoornblazer blaast om het vertrek van de hertog aan te kondigen.

## Volgorde ceremonie, 25 februari, in Oisterwijk

1. De stadsomroeper declameert de komst van de hertog met de volgende tekst:

“Hooggeachte inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

Dames en heren, jongens en meisjes. Niemand uitgezonderd. Aan iedereen die het horen wil:

Vandaag, 25 februari 2012, is het precies 800 jaar geleden dat Oisterwijk stadsrechten kreeg van hertog Hendrik I van Brabant. De hertog had geen beter besluit kunnen nemen. Want: op de dag af acht eeuwen later vierten de inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom samen en eendrachtig dit historisch heuglijke feit. Dit alles in het diepgevoelde besef van eenheid in verscheidenheid onder het banier van gezamenlijkheid

Als teken van blijdschap overhandigt hertog Hendrik I de vlag waaronder de inwoners van de Oisterwijk, Moergestel en Heukelom acht eeuwen stadsrechten vierten. Deze vlag wappert straks in alle drie de kernen. En dan kan het feest beginnen.

Een feest dat een heel jaar duurt en waarvoor U allen bent uitgenodigd.

Kómt dat zien.

Kómt dat beleven.

Máák het mee.

Schrijf samen geschiedenis.

Zegt het voort, zegt het voort.....”

2. De hertog en de burgemeester spreken met elkaar.
3. De hertog overhandigt de 800-vlag.
4. De hertog en de burgemeester drinken gezamenlijk uit een speciaal Oisterwijk 800 glas het 800- bier; het is de dronk uit de bokaal der verbondenheid.
5. Hierna overhandigt de hertog een tinnen bekertje als aandenken aan 800 jaar stadsrechten evenals de papierrol met de door de dorpsomroeper gedeclameerde boodschap van de hertog.
6. De vlag wordt gehesen (tromgeroffel gilde).
7. De stadsdichter draagt een gedicht voor.
8. De vrijheidsduiven worden vrijgelaten.
9. De burgemeester nodigt iedereen uit mee naar binnen in Tiliander te gaan (aankondiging receptie, fototentoonstelling Shoot, samen glas heffen dat klaar staat bij ingang.